



# "DE KLINK"

Officieel orgaan en informatieblad van het  
GENOOTSCHAP  
OUD ZANDVOORT  
(OPGERICHT 11 DECEMBER 1970)

ISSN 1384-7082 jrg 19, nr.1

januari 1999

losse nummers f 6,50

---

Redactie-adres: M. Weber, Voltastr 26 2041 CK Zandvoort (023) 571 70 09  
administratie : Mevr. H.P.M. Hoogervorst-Schuiten. (023) 571 81 77

---

## "HET MILLENNIUM-IN-ZICHT"

De goede voornemens bij en vooral vóór de jaarwisseling zijn bekend. Toch schijnen er al mensen te zijn die voor het jaar 2000 een extra grote schoonmaak willen houden. Zij willen iets wezenlijks veranderen. Met het millennium in zicht, de nieuwe eeuw ingaan zonder al die ballast die in de afgelopen jaren is vergaard. Het is een behoefte in de mens om iets af te sluiten en een nieuw begin te maken. Ik vroeg mij af of deze behoefte met het millennium in zicht, ook in het collectief van een gemeentebestuur naar boven komt.

In het "Toeristische Ontwikkelingskader Zandvoort" - deel 2 - actiethema's, prioriteiten, werkplan 1999 - 2000, verschenen in het najaar van 1998, lees ik op pagina 45 onder **actie-elementen**:

*"Om de kwaliteit van het dorp te bewaken en te verhogen:  
welstandsbeleid, openbaar ruimteplan en beeldkwaliteitsplannen".*

Zou de zon dan toch doorbreken? Zou het, in 1998 aangetreden Gemeentebestuur dan toch voornemens zijn iets te doen aan het Welstandsbeleid?

Zouden we de volgende eeuw dan toch binnen kunnen gaan met een beleid wat er op gericht is ons cultureel erfgoed te bewaken?

Gelukkig heeft het huidige Gemeentebestuur gevoel voor historische waarden die verankerd zijn in ons dorp. Het monumentenbeleid is in het najaar van 1998 opnieuw opgepakt. In 1999 zullen de eerste Gemeentelijke monumenten worden aangewezen.

Een hernieuwde gemeentelijke monumentenverordening is in aantocht.

Hierin is geregeld dat bepaalde gebieden als beschermd dorpsgezicht kunnen worden aangewezen. Hierdoor wordt het mogelijk dat we in de volgende eeuw bespaard blijven van zo'n (lach)spiegel-galerij die nu ontstaat in de Haltestraat. Volgens mij behoren zulke glaspartijen, maar ook andere bestaande moderne gebouwen, niet thuis in onze oude dorpskern.

Al met al is er toch nog een grote schoonmaak voor het jaar 2000. Laten we hopen dat alles zo gaat zoals het moet gaan, zodat ook de generaties die na 2000 in Zandvoort wonen nog een dorp met een eigen karakter hebben.

Laat ik u verzekeren dat het Bestuur van het Genootschap niet alleen in 1999 maar ook na 1 januari 2000 zich zal blijven inzetten om het goede en waardevolle in ons dorp te behouden.

Vreemd dat mijn volgende 'nieuwjaarsbespiegeling' in het jaar 2000 valt. Met het millennium in zicht wil ik u dan ook een jaar lang een goed eeuw-einde toewensen.

Ger Cense

De "snelfotografiezaak" van K.F.A. Brauckmann.



Het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort

nodigt u uit tot het bijwonen van de

## "GENOOTSCHAPSavond"

op vrijdag 19 februari 1999



in gebouw "de Krocht"

aanvang : 20.00 uur

zaal open: 19.15 uur

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

- Opening.
- Dia-presentatie over Groot Bentveld, één van de oudste rijksmonumenten van Zandvoort, door de heer drs. J.K. Steehouwer.  
\* Zie bijschrift op pagina 4.
- Pauze met verloting.
- Een keuze uit historisch filmmateriaal.
- Einde.

N.B.

Vanaf 19.15 uur zullen weer dia-beelden van vroeger, samengesteld door Ton Drommel, continue getoond worden.



Het landhuis 'Groot Bentveld', meer dan 1000 jaar oud, heeft het laatste tiental jaren nogal in de belangstelling gestaan. Dit was het gevolg van de voorgenomen bouwactiviteiten op het terrein van dit landhuis. De plannen veroorzaakten veel onrust bij de buurtbewoners.

Gelukkig gaat een totale verkaveling van het terrein (voorlopig) niet door. De huidige eigenaar ondervindt hierbij de nodige weerstand van de Gemeente. Vooruitlopend op de renovatie en restauratie van het gebouwencomplex heeft de eigenaar een bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren.

De heer drs. J. K. Steehouwer van het Instituut voor Bouwhistorie, Inventarisatie en Documentatie (I.B.I.D.) had de leiding van dit onderzoek dat plaatsvond in de zomer en het najaar van 1997.

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de bouwgeschiedenis van het complex en te inventariseren welke historische kwaliteiten nog aanwezig zijn.

Het verslag van deze interessante speurtocht naar het verleden van het oudste gebouw op Zandvoorts grondgebied wordt op 19 februari a.s. getoond.

Het bestuur

## WAAROVER SPRAKEN ZIJ.

De Eersame Arent Volkertsz Groen, een bejaarde jonge man\* werd op 24 november 1769 in Zandvoort begraven. Enige jaren eerder had Arent bij notaris Gallé zijn testament laten opmaken. Daarin wenste hij dat zijn zuster Maartje zijn universele erfgename zou zijn. Zij had wel de verplichting enige vaste goederen als legaat, uit te keren aan erven binnen de vierde graad. Dat zouden dan de kinderen zijn van zijn zuster Cornelia, Knelisje genoemd, deze was gehuwd geweest met Ary Janse Schuyte.

Op 6 januari 1770 toonde Maartje Volkerts Groen, de weduwe van Klaas Engelsz Kooper en de zuster van genoemde Arent, aan Schout en Schepenen van Zandvoort het testament en zij wenste tot deling over te gaan. Er waren zes huisjes;

1. Huis en erve in de Kerkstraat ten noorden van de Gemeene weg, bleef aan Maartje, taxatie f 150,00.
2. Huis en erve ten oosten van het Oude Manhuis, taxatie f 80,00, was voor Leuntje Arends Schuyte.
3. Huis en erve ten zuiden van de Buure weg, taxatie f 40,00.
4. Huis en erve ten westen van de Zeeduin, taxatie f 50,00.
5. Voorste gedeelte van een huis en erve, ten zuiden aan het achterste gedeelte, taxatie f 80,00, was voor Volkert Arisz Schuyte.
6. Het achterste gedeelte van een huis en erve, ten zuiden aan de wildernis, taxatie f 80,00.

A.G.M. van der Oord-Wisker

\* ongehuwd overleden

---

*Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in stralende zon,  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

19 december 1998 overleed mevrouw H. Harkamp-Bluys, zij werd 83 jaar.

Zij was van 23 april 1982 tot 14 mei 1992 bestuurslid van het Genootschap. Met haar ging een stukje 'oud Zandvoort' heen.

Hiernaast een tweetal foto's van de Z.V.C. ZANDVOORT.

De 'club': opgericht door Kors van der Mije Pzn.

Speelveld: de duinen achter de Brederodestraat. De doelen werden meegesjouwd naar duin vanuit het ouderlijk huis van Kors van der Mije.

Jaartal van de eerste foto (van Louw Weber) 1935.

Jaartal van de tweede foto (van Herman Slagveld) omstreeks diezelfde tijd.

Kennelijk waren er ook toen nogal wat 'transfers' en... er staan getalenteerde spelers bij.

Dat oude liefde niet roest moge blijken uit het feit dat W.C. van der Mije, toentertijd een verdienstelijk eerste elftal speler en K.C. van der Mije Pzn, in een moeilijke periode voorzitter geweest, nog steeds lid zijn van de z.s.v. Zandvoortmeeuwen, uiteraard niet als spelend lid.

foto 1, van links naar rechts.

staand: Ton Bakels, Piet van der Waals, ?, Drommel ?, Leen Schuiten, Siebe Keuning, Kors van der Mije.

op de knieën: Kick ter Wolbeek, Jan Werkhoven, ?, Heinz van Zijl,

... Kalkhoven, Louw Weber, Jan van der Togt.

foto 2, van links naar rechts.

staand: Wim van der Mije, Joop Heinsbergen, Herman Slagveld, Kors van der Mije, Leen van der Werff, Jaap Koning.

op de knieën: Jan Werkhoven, Heinz van Zijl, Piet van der Waals, Jan de Jong, Jannie Keesman, Dirk Keur, Kick ter Wolbeek.

Op foto 1 staat een Leen Schuiten en op foto 2 een Leen van der Werff ik zou mij al heel sterk moeten vergissen indien dit niet één en dezelfde is.

Op foto 2; Dirk Keur, inderdaad de Dirk Keur nu wonende in IJmuiden, verknocht aan 'oud Zandvoort' en zijn historie.

Zo'n "jongens club" was niet ongebruikelijk, toentertijd waren er 'vrienden-clubjes' in diverse buurten die zo nu en dan tegen elkaar speelden.

Maar de hiernaast afgebeelde zou men haast professioneel kunnen noemen.

MW



## NIEUWE LEDEN.

mevr	H. Barkmann-Hekkers	Itzehoërstrasse	10	GLÖCKSTADT
mevr	Van Bik-Roetman	de Kandelaar	1	HEILOO
dhr	J. de Bont	A.J. v.d. Moolenstr	44	ZANDVOORT
dhr	H.E. Bosman	Burg. Serrarisstr	63	HEEZE
dhr	T. Dietrich	Haltestr	35	ZANDVOORT
dhr	J. Drayer	Fahrenheitstr	45	ZANDVOORT
dhr	J.J. Duwel	Treubstr	20	ZANDVOORT
dhr	R.L. Halsema	Stadionweg	41 III	AMSTERDAM
mevr	S.M.H. Kluyskens	Cort. v.d. Lindenstr	2/5	ZANDVOORT
dhr	A.C. Koper	Stationsplein	67/1	ZANDVOORT
mevr	Koper	Burg. Beeckmanstr	37	ZANDVOORT
dhr	J. Kroon	Amperestr	2	ZANDVOORT
dhr	D. van Leeuwen	Julianaweg	20	ZANDVOORT
fam	J.C. Mettes	Haarlemmerstr	26a	ZANDVOORT
fam	J. van der Mije	Koningstr	10	ZANDVOORT
fam	G. Morriën	Patrijzenstr	5	ZANDVOORT
dhr	J.W. Neutel	Zeestr	71	ZANDVOORT
mevr	H.M. van Oorschoot	van Lennepweg	35	ZANDVOORT
dhr	J. Rikker	Noorderstr	4	ZANDVOORT
dhr	J.T. Smit	van Speykstr	12rd	ZANDVOORT
mevr	Stokman	Celsiusstr	55	ZANDVOORT
fam	D. van Toor	van Lennepweg	69rd	ZANDVOORT
dhr	J. Tukker	de Hennepe	385	TIEL
fam	T. Tukker	van Ostadestr	4	ZANDVOORT
dhr	H.L. Uytewaai	Max Euwestr	2	ZANDVOORT
dhr	J.J.L. Webber	Zilverschoon	20	UITHOORN

## Ons zwembad.



Herinnert u zich nog de actie om in Zandvoort een zwembad te krijgen? 'Heel Zandvoort' kocht een tegeltje met zijn/haar naam erop. Het zwembad is er gekomen en vele honderden Zandvoorters dachten zich vereeuwigd in de nabijheid van sportief zwemmend Zandvoort. Maar helaas, het zwembad werd verkocht en de nieuwe eigenaresse had andere plannen waarbij de wanden met de tegeltjes niet strookten. Op dat moment greep Dick Spaans in en hij heeft vele tegels gered en terug bezorgd bij de eigenaars. "Hulde". Slechts één tegel, hierbij afgedrukt, is overgebleven. De tekst doet denken aan vele bijnamen die vroeger in Zandvoort in zwang waren. Wie is deze Ton? De tegel ligt bij de secretaris!

## Folklorevereniging **DE WURF**

Een jaar is weer vervlogen, het jubileumjaar van '50 jaar De WURF'.

De moeite die besteed werd aan de voorbereiding van een grootse receptie in hotel Faber was niet voor niets gezien de overweldigende opkomst uit tal van kringen. Van tal van zijden werden geschenken aangeboden.

Tijdens de receptie werden de leden mevr. J. Bakkenhoven en dhr J. Schuiten gehuldigd, laatstgenoemde werd ere-lid van onze vereniging en mevr. Bakkenhoven, die al ere-lid was, kreeg een gedenkbord aangeboden daar zij al deze vijftig jaar lid van 'de WURF' was.

Daarna werd op 14 en 15 maart '98 het toneelstuk 'Het aanzoek van Jacob aan Annemarie' ten tonele gebracht onder regie van R. Toornburg, het was spijtig te moeten constateren dat hierbij de bezoekersaantallen tegenvielen.

Het klapstuk van de jubileumviering moest echter nog komen.

Samen met 'Wim Hildering', welke in 1998 eveneens het vijftigjarig bestaan vierde, werd begonnen aan de repetities voor 'Onder de vuurboet'.

Een spektakelstuk op te voeren in de openlucht, met een ongekend aantal van wel 65 medespelers, een toneel met de afmetingen van 30 meter X 6 meter, overdekt en met alles erop en eraan.

De voorbereidingen op zich waren al een groot feest, er werd gespeeld, gedanst en gezongen enz. Repetities zowat om de dag. Ieder gaf zich voor de volle 100 % en dat waren, buiten de spelers om, de decor- timmerlieden en bouwers, kunstschilders, ontwerpers en nog vele anderen.

En toen de uitvoeringen, de eerste op vrijdagavond werd door ongeveer 1300 bezoekers bijgewoond en was een eclatant succes het is daarom des te meer jammer dat de tweede uitvoering de volgende middag letterlijk in het hemelwater viel. Voor - en met - ongeveer 500 bezoekers werd nog drie kwartier standgehouden maar toen moest gestopt worden.

Al met al was het groots wat beide verenigingen door samenwerking tot stand brachten waarvoor zij een welverdiende ovatie van de toeschouwers in ontvangst mochten nemen.

Vermeldenswaard is dat een viertal dames van 'Wim Hildering' deze zomer met onze dansgroep meegedanst heeft tijdens ons optreden donderdagavonds op het Raadhuisplein, een goed voorbeeld dat navolging verdient!

6, 13 en 14 maart 1999 zal in gebouw 'de Krocht' ten tonele gebracht worden 'Een Zandvoorter wier landverhuizer' zeker iets om in uw agenda te noteren, wij garanderen dat u van uw komst geen spijt zult hebben.

Ik wens U allen een gezond 1999 toe.

H. Gansner, secretaris 'De Wurf'.





7 9 11 13  
1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16

2. Dirk Boon (slager) - 3. meester Crabbendam - 4. J. van Spingelen sr. -  
7. Eddy Fransen - 9. Herman Slagveld - 13. Kees Koper (de Koekeek) -  
15. Meulman (wasserij) - 16. Jan Zijl.



De personen met de nummers 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12 en 14 kon Herman Slagveld  
- nummer 9 op de foto - niet bij naam noemen.  
Ongetwijfeld komen wij daar met uw hulp zeker achter.

## Het millenniumcadeau.

In de "DE KLINK" no 1 van 1998 hebben we reeds melding gemaakt van bovenstaand cadeau. U heeft in de plaatselijke bladen er het nodige over kunnen lezen. het idee van het bestuur om een informatie - en documentatiecentrum te stichten op de plaats van de houten loods van Dorsman aan het Achterom, is door het gemeentebestuur welwillend ontvangen.

Het probleem hierbij is dat de eigenaar vervangende ruimte (grond) vraagt. Hoewel misschien aan deze eis voldaan zal kunnen worden, zal de verwezenlijking van dit plan niet plaatsvinden in het kader van een millenniumcadeau. Ook de kinderboerderij zal niet worden gesticht daar de gemeente geen grond om niet wil afstaan en ook niet voor een exploitatietekort wil opdraaien. Daar de tijd gaat dringen en er eind 1998 nog geen concreet plan op tafel lag, heeft het bestuur van het Genootschap Oud Zandvoort eind november het besluit genomen om tot de volgende actie over te gaan:

*"Het samenstellen van een rijk geïllustreerd straatnamenboek"*

De gedachte hierachter is dat nu Zandvoort volgebouwd is en alle straten, stegen en pleinen van een naam zijn voorzien (circa 230), een straatnamenboek een waardevol document zou kunnen zijn voor alle Zandvoorters.

Dit rijk geïllustreerde boek zal niet alleen de huidige straatnamen etc. moeten bevatten, doch ook de namen die (reeds lang) verdwenen zijn.

Denk hierbij aan: de Spoorwegstraat, de Dam, de Schapenkamp en de Spoorstraat om maar enkele te noemen.

In de voorbije maand december heeft een door het bestuur geformeerde werkgroep, bestaande uit acht leden, al twee maal vergaderd.

Toestemming is door het gemeentebestuur verleend aan Klaas Koper (dorps-omroeper) om onder leiding van Cees Wester (burger-zaken) de nodige basis informatie uit de gemeente archieven te kopiëren.

Tenslotte kan met vreugde worden medegedeeld dat 'de millennium-commissie' in haar vergadering van 22 december jl. heeft besloten om in samenwerking met het Genootschap Oud Zandvoort dit boek samen te stellen.

Gezien het vele werk dat binnen een jaar verzet moet worden, wordt een ieder die denkt een bijdrage te kunnen leveren opgeroepen zich te melden bij het bestuur.

Het bestuur.

In het Haarlems Dagblad stond op 17 oktober 1998 het volgende berichtje.

## Geen koper voor po Sisi.

München.AFP

Een po die de Oostenrijkse keizerin Elizabeth, beter bekend als Sisi, heeft gebruikt, is gisteren bij een veiling in München niet verkocht.

Vooraf zakdoeken en handschoenen bleken aantrekkelijk voor de bewonderaars van de vorstin, die uit alle delen van de wereld naar de Beierse hoofdstad waren gekomen. De veiling van voorwerpen en meubels die eens aan de honderd jaar geleden in Genève vermoorde Sisi hebben toebehoord, gaat vandaag en morgen nog door.

De belangstelling viel gisteravond tegen. Het veilinghuis liet weten dat de opbrengst 'niet schokkend' was. Voor een bureau had iemand bijna 18.000 gulden over, maar voor een snuisterij, die op bijna 25.000 gulden was geschat, had niemand interesse. De po was op 14.000 gulden geraamd.

Tot zover het Haarlems Dagblad.

Het leek mij ter afsluiting van het voorbije "Sisi-jaar" wel gepast om dit stukje hier te plaatsen.

Misschien brengt het iemand op het idee om alsnog te proberen dit gebruiksvoorwerp, waarop Sisi indertijd haar welgevormde billen heeft neergelaten, te bemachtigen.

Iets voor het Zandvoorts museum? Wie weet wat voor trekpleister dit zou worden, misschien wel een 'gat' in de markt.

MW

## DE ZANDVOORTSE LAAN.

Op de hierna volgende 'hartpagina's' de Zandvoortse laan in ver vervlogen tijden. Naar schatting eind vorige/begin deze eeuw, deze schatting mede aan de hand van de onderkleding (kant aan de broek) van het jongste meisje van deze twee snoezige 'weggers'. Wie zouden het geweest zijn ? Het is je toch slecht voor te stellen dat je op deze plaats, nu hoek Kennemerweg, zomaar op de weg kon lopen. Het witte huis staat er nog steeds.

Met dank aan Olga Poots.

MW





REACTIES op de groepsfoto in De Klink 1998/nr 3, blz 16/17.

S. van den Bos vond navolging en wel van: mevrouw Henny Paap-v.d. Mije (nrs. 3, 25, 26, 27, 34, 35, 40, 41, 66 en 67) en: de heer P. v.d. Sloot (nrs. 1, 10, 11, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 52, 55, 58, 62, 70).

Het totaal ziet er nu zo uit:

1. Engel Keur ? of Piet Keur, postbode schoonzoon van Aal Freut.
2. Engel Paap
3. Jaap Kroon
4. Hennie Hildering
5. Tonia Nijland
6. Antje Terol ? (Antje Muis)
7. Engel Paap (EP)
8. Aal Paap (Aal Freut) getrouwd met nr 7
10. Drummer Zandv. Zeemans Band Engel Paap.
11. Dochter van Rook van Job.
12. Jans Paap (vrouw van nr 13) ?
13. Jan Paap (Jan Rossi) ?
16. Els Kerkman-Kerkman (getrouwd met Jaap Kerkman, Beeckmanstr 36)
17. Huig Molenaar (Huig van Dirk van Huig)
23. Ch. Keur.
25. Ted Paap (dochter van Willem de Zwijger)
26. G. Terol getrouwd met Aagje Loos
27. Aagje Loos of Lien Lansdorp?
29. Dirk van Noort ? (Gemeente-bode)
30. Nog een dochter van Rook van Job.
31. Kees Koper (Kees Muis)
33. Eli van Petegem ?
35. Antje Hendriks.
36. Zoon van eig. café Old Dutch, Louis Davidsstr.
38. Emile van Orden ?
40. Tony Schaap-Sleeman of Dochter van Balledux?
41. Cees Schaap
42. Hanneke Koper ? (dochter van Zwarte Jaap)
43. J. Beekman (woonde in de Zeestraat)
45. Mien Ekstra (overl.) vrouw van Kees Koper.

48. Piet Schelvis.
49. Piet Koper.
50. Piet Keur (Piet de Bok)(overl)
51. Maartje Koper-Bos ?
52. Piet Paap (Haantje)(overl.)
55. Zoon van Koning.
58. Clasien Paap, dochter van melkboer, Nieuwstraat.
62. Jan Balledux ? G. Halderman (overl.)
66. Lien Wind.
67. Kees Spoelder Jr ? Jan Wind.
70. Wil Koning

Mevrouw Henny Paap - v.d. Mije schrijft nog dat de foto h.i. in "Ons Huis" werd genomen.

Het boek is verschenen!



Er moet een grote last van de schouders van WOOD (Arend Bos) zijn afgevallen toen hij woensdagmiddag 11 november 1998 het eerste exemplaar van zijn geesteskind aan burgemeester M.R. van der Heijden overhandigde.

Het is dan ook bepaald geen sinecure om een dergelijk boek te doen verschijnen.

Ten eerste het beladen onderwerp, een tijd beschrijvende die - hoewel al ruim vijftig jaar achter ons liggend - bij velen vers voor de geest staat.

Ten tweede moest de financiële basis gevonden worden want de heer Bos deed dit werk verschijnen op eigen initiatief en voor eigen risico!

Vanaf deze plaats proficiat WOOD.

Een aanrader! Te koop bij Bruna-

Balkenende. Nota Bene: Ook inschrijvers dienen hun exemplaar aldaar te verkrijgen !

Familie SLAGVELD. Deze foto werd genomen ter gelegenheid van het huwelijk van Adriana J. Slagveld met C.J. Rotteveel op 29 september 1920.



	3	5	7	8	9	11
13	4	6	2	1	10	12
		14	15	16	17	18

1 en 2: Jacob Slagveld en zijn echtgenote Leuntje Slagveld-Draijer.  
 3 en 4: C.J. Rotteveel en A.J. Rotteveel-Slagveld (het bruidspaar).  
 5 en 6: Cornelis Slagveld en echtgenote A.M. Slagveld-Coolen.  
 7 en 8: Jacoba A. Slagveld en Leendert Slagveld.  
 9 en 10: Sibrandus Slagveld en echtgenote G. Slagveld-Verschuur.  
 11 en 12: Johan Koning en echtgenote D. Koning-Slagveld.  
 13 t/m 16: Riek, Henk Slagveld en Nok Slagveld (kinderen van 5 en 6).  
 17: Jaap Slagveld (zoon van 9 en 10). 18: Ali Koning (dochter van 11 en 12)

## JAN STEENSTRAAT 1a.

Per 21 december 1998 werden door Jan Keesman en zijn echtgenote Ans Keesman-Lammers de deur van hun winkel aan de Jan Steenstraat 1a niet meer voor de klanten geopend, hiermee kwam een eind aan de laatste 'buurtwinkel' in deze straat.

De winkel waar men o.a. verf, behang en schoonmaakartikelen alsmede petroleum verkocht, dit laatste denk ik haast als enige zaak nog, werd gedreven door de echtgenoten eerst door moeder Els Keesman-Weber en later door Ans Keesman-Lammers, beiden op onderstaande foto.

De winkel was annex aan het schildersbedrijf H. Keesman & zn, hetwelk al eerder ophield te bestaan.



Jan Keesman was naast een voortreffelijk schilder - als jongen heb ik in stomme bewondering gekeken naar het aanbrengen van een geschilderde marmerlambrizing in de gang bij mijn grootvader - een excellent voetballer en honkbal-catcher. Ans Keesman-Lammers is de zuster van auto-coureur Jan Lammers. - Mijn overgrootvader Jan Weber (10/03/1856 - 12/04/1941) bracht zijn laatste jaren door bij zijn dochter Els en schoonzoon Hendrik, zijn slaapkamer was boven deze winkel, dit laatste als persoonlijke noot.

MW

## Het tegen en vóór van Zandvoort.

Dat Zandvoort is een akelig nest  
Zo schraal als 't ergens is.  
Men leeft er in een lucht, verpest  
Door 't drogen van de vis.  
Men ziet er niets als zee en duin,  
En bijkans boom noch blad.  
Men wordt er van de zon zo bruin,  
Als Kaffers in Malat.  
Men hoort er niets dan windgeruis,  
En 't buld'ren nacht en dag  
Van 't eeuwig durend zeedruis,  
Al klotsend slag op slag.  
Op straat gaat men eens heen en weer,  
't Is bedelen zonder end.  
Mag ik alsjeblieft je pijp, Mijnheer,  
Maar 't liefste nog een cent.  
Op 't Badhuis is 't vrees'lijk duur,  
Heer Fünkler weet van geld.  
Het is goedkoper bij zijn buur,  
Maar wachten als men schelt.  
En 't zeebad doet al zoveel goeds,  
Zoals 't waarlijk sticht.  
Men heeft bij 't openen van de koets,  
Zo schrikkelijk is 't gezicht.  
Men klimt er uit, wat is het koud,  
De boezem hijgt.  
Men krijgt de mond daarbij vol zand,  
't Is of men sterft of stikt.  
't Is dàn te stil, of 't waait te hard.  
Nú staat men bijkans droog,  
Dàn is het water vuil of zwart  
Dàn slaat de golf te hoog.  
De zee gebruikt geen zeemanschap,  
Zij werpt U langs de grond.  
Of slaat U tegenaan de trap  
De benen blauw en bont.  
En dan aan 't lopen heen en weer

Door 't ongebaande zand,  
De barre duinen op en neer,  
Of langs het schrale strand.  
En dan ... maar ik bewaar de rest  
En de opgetrokken som.  
Is Zandvoort een ellendig rest?  
Maar keer dit blad eens om :

Op Zandvoort is het goed te zijn.  
Men is er vrij en fris.  
Men eet, bij lekkere witte wijn,  
Er kostelijke vis.  
Men ziet er heren, hoog van aard  
En dames wonderfraai,  
En visserlieden bruin verbrand,  
Gekleed in rode baai.  
Men leeft er vrij van stadsgewoel  
In stille rust en vree.  
De dampkring is er ééns zo koel,  
En o zo schoon de zee.  
Nú ziet zij groen, dàn ziet zij grauw.  
Dàn valt zij, dàn is 't vloed.  
Dàn is zij strak als hemelsblauw,  
Dàn als een leeuw verwoed.  
En als de zon in 't Westen daalt,  
Of in 't Zuiden ligt,  
Of 't zeevuur langs de branding straalt,  
Wat overschoon gezicht.  
Of als de donder rolt en knalt  
En 't bliksemt in de nacht,  
Wat Majesteit en pracht.  
En rijst het licht van 't roodgeluid  
Wat verder aan het strand,  
Voor anker ligt de visserschuit,  
Men draagt de vangst aan land.  
Men draagt de duinen op en neer,  
De vis zo op de rug.  
En barrevoets al op een draf  
Naar stad en weer terug.

Men steekt zich voor de somb're kost  
 Ter halverlijf in zee.  
 En menig heer, die rijdt en rost,  
 Is niet zo wel tevreë.  
 Men zwalkt het grote water rond  
 Bij alle wind en weer.  
 En bleek en zwak en ongezond  
 Is menig rijke heer.  
 Maar zijt gij ziek of zijt gij zwak,  
 Al is het middel straf,  
 Het water met zijn ongemak,  
 De zee spoelt alles af.  
 Dan keert gij wêer naar Uwe stad,  
 genezen of hersteld.  
 Geprezen zij het Zandvoorts bad !  
 Maar jammer; het kost geld.

Afkomstig uit 'inventaris van de Zandvoortse archieven' Jansstraat Haarlem.  
 Naar een oud gedicht over Zandvoort, in zijn jeugd overgeschreven door Arie Keur (geb. in 1885, overl. in 1970) bijgenaamd Arie Roest, hij was werkzaam bij de vuilnisophaaldienst en als oppasser bij het vijverpark.  
 Zo'n gedicht werd vroeger jaren op school uit het hoofd geleerd !  
 Zijn kleinzoon de heer W.A.H. Keur, huisarts, stelde het boek 'Zandvoort in oude knipsels' samen welk boek in 1996 verscheen.

\*\*\*\*\*

Dat mensen van elders, na een betrekkelijk kort verblijf in Zandvoort zich zo met de badplaats betrokken voelen dat zij er, na omzwervingen door het land en in dit geval zelfs de wereld, later weer komen wonen is niet verrassend. Want ... 'geprezen zij het Zandvoorts bad!'

Eén van zulke mensen is mevrouw M.W.A. Versteegh, wier vader directeur was van Hotel Seinpost en het Noordzeehotel van 30-04-25 tot 30-01-26, daarna vertrok naar Haarlem en eigenaar werd van hotel Royal gelegen bij het station. Op de volgende pagina een bladzijde uit haar fotoalbum.

1. Hogeweg, in het midden twee dochters Versteegh, links en rechts twee vriendinnen. 2. Vijf dochters Versteegh. 3. Twee dochters Versteegh, een nichtje en 2 vriendinnen. 4. Op het strand.

MW



## DE DUINWEG.



Een stukje oud Zandvoort, verdwenen in de oorlog. Op de voorgrond is het Schelpenplein. Rechts met aanplakbiljet café Van Oosten (voorheen Dappere Kees), links met daarvoor een kar de smederij van Kop. Het straatje richting rijwielstalling is de Duinweg. Op nummer 2 woonde de vader van onze secretaris Arie Koper. In het gebouw op de achtergrond was een sociëteit.

## De 2e klas van de MULO.



School A aan de Hogeweg, de MULO, vermoedelijk 1926 of 1927.  
Leraar achterin de heer A.J. van der Waals.

Linker rij banken: Jan ten Bokkel Huinink, Frits Poetsma, Gerard Mulder, George Rouendaal, Appie de Wit en Jan van den Bos.

Rechter rij banken: Eva Strandens, Joukje A. Wiesenhaan, Fien Rollema, Jo Hollenberg, Willem van den Werff en Gerard Koper.

Voor zover bekend zijn hiervan nog in leven: Jan van den Bos, J.A. In de Wey-Wiesenhaan, F. van der Mije-Rollema en mw J. Hollenberg.

De foto werd beschikbaar gesteld door mevrouw F. van der Mije-Rollema.





Bakker J. Koning kijkt over de onderdeur van zijn monumentale pand aan de Kerkstraat hoek Bakkerstraat. Zo te zien een tevreden roker.

De fotografie van toentertijd en de techniek van heden kan toch wel een aardige combinatie van plaatjes opleveren vandaar dat ik hiermee besluit.

Dank aan allen die een bijdrage geleverd hebben, goed voorbeeld .... MW

# GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT".

<b>Voorzitter.</b>	ing. G. A. Cense Kostverlorenstr 115	2042 PL ZANDVOORT	(023) 571 57 15
<b>Vice-voorzitter.</b>	Ir. C. J. Wagenaar Kostverlorenstr 23	2042 PA ZANDVOORT	(023) 571 39 99
<b>Secretaris.</b>	A. Koper W Kloosstr 9	2041 BK ZANDVOORT	(023) 571 84 41
<b>Vice-secretaris.</b>	J. Paap Celsiusstr 33	2041 TB ZANDVOORT	(023) 571 59 67
<b>Penningmeester.</b>	M. A. J. M. Crabbendam M Euwestr 33	2042 RA ZANDVOORT	(023) 571 25 14
<b>Leden.</b>	Mevr. A. Joustra-Brokmeier Wilhelminaweg 24	2042 ND ZANDVOORT	(023) 571 51 55
	Mevr. J. M. J. Molenaar Westerparkstr 27	2042 AV ZANDVOORT	(023) 571 85 19
	P. L. A. Bluijs Brederodestr 28	2042 BE ZANDVOORT	(023) 571 82 92
	J. Kerkman burg. Beecmanstr 24	2041 PN ZANDVOORT	(023) 571 50 13
<b>Ereleden.</b>	P. Brunc en ir. C. J. Wagenaar		
<b>Erepenning</b>	P. v.d. Mije KCzn (01-08-1891 - 27-02-1973)		
<b>Bankrelatie.</b>	ABN - AMRO te Zandvoort. rek. nr. 565738305.		
<b>Giro-rekening.</b>	4206723 t.n.v. Genootschap "OUD ZANDVOORT".		
<b>Contributie.</b>	Minimaal f 15.-- (excl. verzendkosten) per jaar.		

## "DE KLINK".

Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" en wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het genootschap. Met het uitgeven van het blad streeft het bestuur naar een grotere bekendheid van en het kweken van belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort.

Voor het samenstellen van het blad heeft het bestuur een redactiecommissie benoemd die bestaat uit de heren: Th. B. M. Hilbers, K. C. v.d. Mije Pzn; H. Opheikens en M. Weber

**Vriendelijk verzoek.** Adreswijzigingen en aanmelding nieuwe leden s.v.p. aan  
mw Hoogervorst-Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZANDVOORT (023) 571 81 77